

Voorwoord Kasteelhof Vilain XIII

Beste relatie,

Met enige trots schenken wij u het boek 'Daarom het Maasland' als herinnering aan het Kasteelhof Vilain XIII.

Het is niet zo verwonderlijk dat verschillende generaties het kasteel Vilain XIII zo graag bevolkten. Het Maasland met enerzijds zijn ongerepte natuur, water en weilanden en anderzijds zijn talrijke invloeden van de verschillende omringende culturen, kneedde de bewoners in deze regio tot wat ze nu zijn; mensen met een eigen karakter die hard kunnen werken maar even graag Bourgondisch kunnen genieten van een rustmoment.

Ook wij zijn trots om vanuit deze locatie, gelegen in het centrum van de Euregio, onze kookkunsten passioneel te kunnen delen met onze bezoekers; de lokale bevolking, de talrijke fietsers die de regio exploreren, de toevallige voorbijganger, de weekenderblijvers, de feestvierders. Van een frisse pint op ons zomers terras tot een uitgebreid diner in ons restaurant, van een snelle hap in onze brasserie tot een spetterend familiefeest in de zalen van het kasteel, het blijft voor ons steeds weer een uitdaging om er iets van te maken, een belevenis voor de in- en uitwendige mens.

De omliggende natuur van het Kasteelhof Vilain VIII zorgt ervoor dat je elk jaargetijde hier op een bijzondere manier beleeft. Vanzelfsprekend gaan deze wisselingen ook onze keuken niet voorbij. Steeds weer is het een plezier om met producten van het moment en uit de regio u culinair te verrassen.

Maar genieten betekent voor ons meer dan zorgen voor een lekkere maaltijd en een goed glas.

Genieten staat hier ook voor gezelligheid, sfeer en intimiteit. Daarom schenken we bijzonder veel aandacht aan de decoratie, het bloemwerk en de aankleding van onze locatie.

Wij hopen dan ook dat u bij het lezen van dit boek met een glimlach terugdenkt aan Kasteelhof Vilain XIII en zien u graag bij ons terug.

Culinaire groeten,
Frits Geussens

